

## MÜHÜR

Çanakkale; iki deryayı birbirine bağlar,  
Balıkçısı, tüccarı kazanır boğazın lokmasını...  
Lâkin cihan-ı harp fitili ateşlendi  
Allahsız yüklenip geliyor!  
Türk'ün boğazına kurşun basmaya.

Geldi bir kâğıtta vazife  
Paşa ansızın çıktı yola  
İngiliz ve Fransız'ı boğmaya,  
İnsan kibrinin sahip olamadığı  
Yüce tabiatın narin boğazında...

Geliyor Adana'dan yayan cepheye  
O garip, mahzun, fakir;  
Bir tek anasının ördüğü çift ve vatanın verdiği  
Kefenden yüce bez  
Üstündeki Bakkal Mehmet'in

İlerlerken duran zaman  
Uçuşan toprakların altında;  
Bir sema ki yağın kovan,  
Gözyaşlarını sızdıran paçavra,  
"Şükür!" diyen Oğuzlar...

Öte yanda kesiyor çakıyla parçalanmış kolunu Çavuş Cihan,  
Yamalarken Tabip Orhan, ellilik dahi vurmadan  
Bir gurbet bir de şarapnel  
Yüreğini parçalayan vefalı askerini  
Öyle ki sigarasını Anzakla paylaşan...

Israrla kibirde Fransız Amiral  
Hatta astırıyor canının bir yarısını  
Zerre ihtimal vermiyor Türk'e  
Fakat bir Oduncu Seyit'in bataryası  
Diziyor İngiliz donanmasının kalbine...

Arşın arşın sulanıyor etraf  
Bir rayiha sarılıyor burunlara  
Kan bu kokan, sancağı ala bulayan.  
Topraklarda yalnız ayak izleri kanlı atların  
Bir de diri Mehmetçik toprakta...

Emriyle Kemal'in Conkbayır'da  
Gözler parlıyor ciğerleri yırtan hücumda  
Yansıması bu hilalle yıldız dansından  
Terk et mevziini 57!  
Artık cennettir mevkiin.

Şeref körüyken Hakk'ın ordusu  
"Göklerden uçarak geliyor Türkler"  
Yazıyor İngiliz Subay,  
Hatrından silinmeyecek anıyı:  
Türklerin ölümü kucaklayışını.

Vedalaşmış gönül sezdi sılada  
Gözüktü rüyada Türk'e  
Vurulacak mührün mürekkebinin rengi  
Mirası bize; asil, cesur ve ebedilerin  
Hamdolsun! Zaferidir Çanakkale'nin.

**Şehit İbrahim Armut Fen Lisesi - 11/C - 789 - Özgür EREN**